



Manege
de blijde ruiters

omdat een beperking geen handicap hoeft te zijn

nieuwsbrief
mei 2016

Stichting Manege De Blijde Ruiters * Kuilpad 2 * 1509 AS Zaandam
T 075-6161698 E info@deblijderuiters.nl W www.deblijderuiters.nl * IBAN NL12ABNA 060.56.23.724 * K.v.K.nr. 41231310

“Mijn eerste diplomadag”

Zondag 8 mei, wat een mooie dag. Ik stond op en de zon scheen volop. Ik had zin in vandaag. Gepaste zenuwen, dat wel, want wat kon ik verwachten?

Normaal is op zondag het hek dicht en hebben de paarden rust: nu wapperde de vlaggen, je voelde dat er iets leuks gaande was. In de buitenbak zag ik verschillende ruiters keurig aangekleed met kleding van de Blijde Ruiters, of mooie wedstrijd tenues. De paarden staan er prachtig bij, allemaal ingevlochten en witte dekjes. Ik keek mijn ogen uit.

Binnen is het vrolijk, met allemaal vlaggen en binnen in de kantine was het geweldig. Er stond in onze kantine van allerlei lekkers tot zelfs tegen de warmte van die dag een ijsje. Er werd gretig gebruik van gemaakt. Alles zag er goed verzorgd uit.

Vanuit de kantine kan je goed de rijbak inkijken en dan zie je wat gespannen gezichten hier en daar. Want hier gaat het vandaag dus om. Om dat proefje zo goed mogelijk uit te voeren op het paard.





De jury noteerde alles keurig en onze instructrices lezen alles op. Het is mooi om te zien hoe onze instructrices dit op hun ervaring allemaal doen. Het is een geoliede machine.





Ik zit even in kantoor en hoor een verhaal aan wat mij heel veel deed.

Een grote man, een trotse vader van een dochter met een beperking van rond de 16 jaar. Zijn dochter rijdt bij ons haar proefje. Eerst werd daar nog van gedacht wat is dat nou een proefje, wat houdt zo een diploma nou eigenlijk in.

Zij reed haar proefje en had daar duidelijk plezier in. Haar vader een stoere man, kwam later emotioneel aan de instructrices vertellen dat dit haar allereerste diploma was. En dat zij daar heel blij mee waren en ontzettend trots op zijn. En dat zet je dan gewoon weer even met beide benen op de grond.

Dat zijn dingen waar we het op deze manege dus allemaal voor doen. Voor niemand zijn de dingen vanzelfsprekend, maar voor onze ruiters al helemaal niet. En wat is het mooi om dit werk te kunnen doen. Wat kun je hier veel mee bereiken. Als je een kind ziet zitten, stralend op een paard, met een smile van oor tot oor, en de ouders, opa's en oma's, begeleiders in de kantine zo trots zijn, dan kan ik alleen maar denken wauw, wat mooi dat dit kan.

Het raakt mij, het geeft ongelooflijk veel energie om door te gaan en mogelijkheden te blijven zoeken om dit belangrijke doel voort te blijven zetten.



Iedereen genoot en de sfeer was super goed. Zoveel vrijwilligers die zich vol liefde inzetten. Ik heb de begeleiders naast de paarden zien mee rennen en de ruiters genoten zichtbaar. Een jong ruitertje, ik kreeg hem in mijn vizier, hij genoot nog meer als het toch nog wat sneller ging. Ik ben dankbaar dat ik hier een deel van mag uit maken.

“Mijn eerste proefjes dag” zal ik nooit vergeten. Ik mocht mee helpen samen met de voorzitter Wouter Veenis de diploma’s uit te reiken, en zal die blijde koppies niet vergeten. Het was overweldigend. Als bestuurslid heb ik genoeg munitie gekregen om onder anderen verder donateurs te gaan werven. Dit is zo bijzonder mooi, dit zouden meer mensen moeten zien, voelen en ervaren. Want iets kleins, kan voor een ander groots zijn.

Wat een fantastische manege met geweldige mensen, en ik kijk uit naar de volgende diplomadagen. Bedankt.

Met vriendelijke groet,
Maartje van den Nieuwboer