

**Carla**

**Hoelang rijd je bij de manege:** 4 jaar en 3 jaar als vrijwilliger

**Waarom heb je voor deze manege gekozen:**

Ik zocht een dagbesteding en zag een advertentie voor vrijwilligers. Daar heb ik op gereageerd en zo ben ik hier terecht gekomen. Verder kende ik de Blijde Ruiters van naam doordat ik als kind op manege de kalverhoek heb gereden.

**Waarom doe je vrijwilligerswerk?**

In eerste instantie om wat te doen te hebben, maar het is een leuke omgeving met een fijn team en leuk contact met de ruiters. Ik werk nu 3 dagen maar kan in overleg met mijn werk nog steeds als vrijwilligers hier zijn op de vrijdag. Met speciale dag probeer ik hier ook altijd te helpen.

**Wat vind je het leukste aan de manege?**

Ik ben hier in de zomer gestart als vrijwilliger en liep toen alleen buiten met de paarden en ruiters. Ik was sprakeloos toen diverse ruiters prima zelf konden rijden; draven en galopperen in de binnenbak. Heel grappig!